



## **Het verhaal van Moeke Mooren**

Hanneke Mooren-Hol, in het Land van Maas en Waal beter bekend als "Moeke Mooren", werd op 23 februari 1858 geboren in het plaatsje Alphen.

Aan het eind van de jaren tachtig leerde ze Toon Mooren kennen. Het paar huwde en betrok het pand Blauwe Sluis 6, het toenmalige café annex boerderij "Het Veerhuis" aan de Oude Maas.

Moeke Mooren leidde een zwaar en arbeidzaam leven. Niet alleen was ze moeder van een gezin met drie kinderen en de stuwende kracht achter de boerderij en het café, ze was ook nog de "veervrouw" van het bijbehorende voetveer. Vele malen per dag zette ze, weer of geen weer, mensen de Maas over, daarbij steeds zelf aan de riemen gezeten. Tegelijkertijd hield ze een toezien oog op de scheepvaart. Een uitgestoken vlag bijvoorbeeld, maakte voorbijvarende schippers er op attent dat er vracht gereed lag om geladen te worden.

Na haar dood, in 1918, zetten haar kinderen Derk (1898-1946), Toos (1899-1975) en Grada (1901-1986) het voetveer voort tot de Oude Maas aan het eind van de jaren dertig van deze eeuw gedempt werd.

Grada en haar man Piet Sengers wisten "Het Veerhuis" nog tot 1951 in stand te houden.

Ongeveer op diezelfde plek, daar waar de Oude Maas langs haar winterdijk schuurde, verrees in 1989 het horecabedrijf, dat door zijn naam de herinnering aan Moeke Mooren doet voortleven.